

Met een kano door de Oude Haven peddelen, zien hoe de klimaatverandering haar stempel drukt op Gent en intussen getuigenissen horen van mensen die om die reden op de vlucht zijn. Het kan met de podcast *Water aan de lippen*. "Klimaatmigranten betalen de prijs voor de verandering die wij veroorzaken. Door hen een stem te geven, willen we mensen daarvan bewust maken", zegt Ann-Sophie Hoste (foto) van het Masereelfonds.

JOKE VAN HOVE



Luisteren tot het water je aan de lippen staat

Masereelfonds, Relaaas en Dokano maken samen podcast over klimaatmigratie

GENT

"Geniet van de zon op je huid, het water dat onder je kano klotst. Denk niet aan de problemen die jij hebt, de problemen die wij hebben, de problemen die de planeet heeft. Het enige waar je je vandaag zorgen over hoeft te maken, is welke koers jij gaat varen." Zo klinkt het bij het begin van je kanotocht. In alle rust, met nog wat extra kabbelend water in je oortjes.

Even later komt de realiteit keihard binnen: "Drinkbaar water is binnenkort het meest schaarse goed ter wereld. Watervervuiling wordt de kanker van de wereld. Waternoort is dan weer een even grote bedreiging voor de wereldbevolking als terrorisme. Waar gaan we wonen als alles begint te overstromen? Meer dan de helft van de we-

reld woont al in de stad, dat is nog nooit gebeurd."

Volgt een getuigenis van Saïd, een jongen uit Iran die de sneeuw waaraan hij zo was

ANN-SOPHIE HOSTE

MASEREELFONDS

"Klimaatmigranten betalen de prijs voor de verandering die wij veroorzaken. Het wordt tijd dat we dat beseffen"

verknocht, niet meer zag vallen in zijn stad en ook de rivier zag verdwijnen. Uiteindelijk moest Saïd vluchten voor het klimaat. Hij werd een *klimaatling* - een term die het Masereelfonds lanceerde om de klimaatvluchting meer onder de aandacht te brengen.

"Klimaatmigranten krijgen nu nog geen statuut", legt Ann-Sophie Hoste uit. "Als je uit je huis moet vluchten omdat het langzaam onder de zeespiegel verdwijnt, word je niet als vluchteling gezien want je bent niet vertrokken voor oorlog, geweld of vervolging. Mensen die binnen de landsgrenzen migreren, bijvoorbeeld van het plat-

teland naar de stad, worden evenmin erkend."

Verwarmd door uitwerpselen

Water aan de lippen is een samenwerking van het Masereelfonds met Relaaas (bekend van de vertelavonden met waargebeurde verhalen) en

Dokano, dat kano's verhuurt aan de Oude Dokken. De podcast kaart de wereldwijde klimaatproblematiek aan maar spitst zich toe op Gent. Een uur lang word je naar plekken gestuurd waar iets opmerkelijks is te zien. "Zie je die wijk? Die huizen worden binnenkort verwarmd met een *kakmachine*. Uitwerpselen worden omgezet in biogas dat huizen kan verwarmen. Die recyclage kadert in het klimaatadaptatieplan van de Stad Gent", klinkt het.

Naast de Gentse versie komen er tijdens de Gentse Feesten ook een nationale en een Europese podcast.

INFO

Een tocht van 2 uur met een kano van Dokano (Kleindokkaai) kost 20 euro. De podcast is gratis en duurt een uur. Je kan hem ook via Spotify beluisteren.